



O.L.VROU VAN SCHILBERG

GEBEDEN
EN
GEZANGEN

1.

Opening door de priester:

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Allen : En met uw geest.

Na de inleiding zegt de priester :

Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte zeggen allen :

Ik belijd voor de almachtige God,

en voor u allen,

dat ik gezondigd heb

in woord en gedachte,

in doen en laten,

door mijn schuld, door mijn schuld,

door mijn grote schuld.

Daarom smeed ik de heilige Maria, altijd maagd,

alle engelen en heiligen,

en u, broeders en zusters,

voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Priester : Moge de almachtige God....

Allen : Amen.

2.

Heer, ontferm U over ons.

Allen : Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Allen : Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Allen : Heer, ontferm U over ons.

3.

Allen zingen : Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Heer Jezus, koning en gezalfde Gods - Heer Jezus, hogepriester, knecht van God.

Heer Jezus, woord en evenbeeld van God - Heer Jezus, licht en aangezicht van God.

Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God - Heer Jezus, onze broeder, onze God.

4.

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| Kyrie, eleison | Christe, eleison | Kyrie, eleison |
| Kyrie, eleison | Christe, eleison | Kyrie, eleison |
| Kyrie, eleison | Christe, eleison | Kyrie, eleison |

5.

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.

Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;

Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;

Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.

Gij alleen de Allerhoogste : Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

6.

Eert God die onze Vader is,
weest allen welgemoed.
Looft Hem, gij zult in vrede zijn,
aanbidt al wat Hij doet.
U, Heer, komt alle leven toe.
En wie of waar Gij zijt :
U is de macht, U zingen wij
dank voor Uw heerlijkheid.

Lam Gods, dat onze zonden draagt,
neem deze lofzang aan.
Gedenk ons in Uw koninkrijk
want Jezus is Uw naam.
Gij, die voor ons ten beste spreekt,
Jezus, Gij zijt de Heer.
O, eengeboren Zoon van God,
Kom haastig tot ons weer.

7.

Gloria in excelsis Deo.

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus Te.

Benedicimus Te.

Adoramus Te.

Glorificamus Te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, rex caelestis, Deus Pater omnipotens.

Domine Filii unigenite, Jesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus.

Tu solus Dominus.

Tu solus Altissimus, Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

8.

Psalm 103

Ik wil Hem noemen bij zijn naam,
de heilige God, zo waar als ik leef.

Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefde voor hen die geloven.

Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons werpt Hij al onze zonden.

Hij kent ons toch. Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.

Mensen, hun dagen zijn als gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind, en zij zijn verdwenen.

Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.

9.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

10.

Credo in unum Deum

Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum.

Et ex Patre natum ante omnia saecula,

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.

Genitum non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine : et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio Pilato passus et sepultus est.

Et resurrexit tertia die secundum Scripturas.

Et ascendit in caelum ; sedet ad dexteram Patris,

Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos ; cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum, Dominum et vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit.

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur : qui locutus est per prophetas.

Et unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma in remissionum peccatorum.

Et expecto resurrectionem mortuorum.

Et vitam venturi saeculi. Amen.

11.

Bidt allen, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God de almachtige Vader.

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

12.

Priester : De Heer zij met U

Allen : En met Uw geest.

Priester : Verheft Uw hart.

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Priester : Brengen wij dank aan de
Heer, onze God.

Allen : Hij is onze dankbaarheid waar-
dig.

13.

Na het door de priester gezegd dankgebed :

Heilig, heilig, heilig, de Heer,
de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.

14.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.

Aan Hem de glorie, die hemel en aarde vervult van Zijn naam

In alle eeuwen der eeuwen.

15.

Priester : Dominus vobiscum

Allen : Et cum spiritu tuo.

Priester : Sursum corda.

Allen : Habemus ad Dominum.

Priester : Gratias agamus

Allen : Dignum et justum est.

Domino Deo nostro.

Na de door de priester gezongen LOFPRIJZING zingen allen :

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. .

16.

Na de consecratie :

Priester : Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen : Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood des Heren

totdat Hij komt.

17.

Op het einde van het Eucharistisch gebed zeggen allen :

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

18.

Priester : Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden, die Jezus ons
gegeven heeft :

Allen : Onze Vader, die in de hemel zijt.....

19.

Oremus. Praeceptis..... wordt door de priester gezongen.

Allen : Pater noster, qui est in caelis:

Sanctificetur nomen tuum :

Adveniat regnum tuum :

Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie :

Et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos demittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem.

Sed libera nos a malo.

20.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen;
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van
zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op
de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
'Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u', let niet op onze zonden
maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte : geef
vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.

En met uw geest.

21.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons uw vrede.

22.

Lam Gods, dat draagt de zondenlast van deze wereld, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat draagt de zondenlast van deze wereld, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat draagt de zondenlast van deze wereld, geef ons Uw vrede.

23.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : dona nobis pacem.

24.

Na de zegen zegt de priester nog : Gaat nu allen heen in vrede.

Allen : Wij danken God.



25.

Wees gegroet, o Koninginne

Weesgegroet, o Koninginne, Moeder van barmhartigheid,
Moeder van de schoone minne, Onze zoete vreedzaamheid.
Vraag Uw Zoon zijn liefdeblijk, Uw gebed dringt door de wolken,
Vrede zij den goeden volken, Ons toekoom', o Heer, Uw Rijk.

Refrein :

Maria van Peys, o verhoor ons verzuchten,
Wij roepen tot U bij ons wel en ons wee,
Bescherf al uw kinderen van Echt en gehuchten,
O Moeder van Hulpe, van Troost en van Vree,
O Moeder van Hulpe, van Troost en van Vree.

O behoud van alle kranken, hoor der zielen droeve kreet,
Geef ons raad wanneer wij wank'len, troost in 't schrijnend harteleed
Giet in wonde Uw balsem uit, Sta ons bij aan lijdenssponde,
Wees in laatste levensstonde, Onze zoetheid, Godes Bruid.

Refrein : Maria van Peys.....

In benauwdheid en gevaren, van het leven of den dood,
Kom dan Gij den storm bedaren, Moeder, hulp in elke nood,
Steun ons met Uw sterke hand, Help, geleid ons allerwegen,
Onder 's Hemels rijkste zegen, Voer ons naar het Vaderland.

Refrein : Maria van Peys.....

26.

God groet U zuivere bloeme

God groet U, zuivere bloeme, Maria Maged fijn.
Gedooft dat ik U roeme, Lof moet U altijd zijn!
Als Gij niet waart geboren, O reine Maged vrij,
Wij waren al verloren, Aan U beveel ik mij!

O roosken zonder doornen, O violette zoet.
O bloemken blauw in 't koren, Wees mij uw kinde goed!
Vol liefde en gestadig, Ootmoedig zo zijt Gij :
Och, wees mij toch genadig, Aan U beveel ik mij!

27.

Wij groeten U, o koningin

Wij groeten U, o koningin, o Maria.
U Moeder vol van teedre min, o Maria.

Refrein :

Groet haar, o Cherubijn; Prijs haar, o Serafijn
Prijst met ons uw koningin :
Salve, salve, salve Regina.

O Moeder van barmhartigheid, o Maria :
En troost in alle bitterheid, o Maria.

Refrein : Groet haar....

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria,
Leid Gij ons op de weg der deugd, o Maria.

Refrein : Groet haar.....

28.

Adoro Te devote (Ik aanbid U, eerbiedig)

Adoro Te devote, latens Deitas.
Quae sub his figuris vere latitas.
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia Te contemplans totum deficit.

Jesu, quem velatum nunc aspicio
Oro fiat illud, quod tam sitio :
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

29.

Salve Regina (Weesgegroet koningin)

Salve Regina, mater misericordiae : vita, dulcedo et spes nostra.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes
et flentes in hac lacrimarum valle.

Eja ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos
converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post
hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Ora pro nobis sancta Dei Genitrix,
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

30.

Tantum ergo (Laten wij diep gebogen dit groot Sacrament vereren)

Tantum ergo Sacramentum, veneremur cernui :

Et antiquum documentum novo cedat ritui :

Praestet fides supplementum sensuum defectui.

Genitori, Genitoque laus et jubilatio,

Salus honor, virtus quoque sit et benedictio :

Procedenti ab utroque compar sit laudatio.

Amen.

DIT BOEKJE S.V.P. NIET MEENEMEN